

Bir arınma ve yükseliş imkanı olarak Mirac*

Bismillahirrahmanirrahim.

Bizleri yücelten, değer veren, bize akıl nimetini bahşeden, bize gönül veren ve o gönüllere sevgisini, sevdasını, aşkını yerleştiren, bize her türlü nimeti bahşeden, bize peygamberler ve kitap gönderen Yüce Rabbimize sonsuz hamd ü senalar olsun.

“Biz peygamberler arasında ayırım yapmayız” ayetini bir Mirac hediyesi olarak getiren sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya ve bütün peygamberlere sonsuz salat ve selam olsun.

Miracı ile bize yükseliş ve yüceliş yollarını gösteren bugün Miracını kutladığımız sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa’ya salat ve selam olsun.

Çok saygıdeğer kardeşlerim!

Ankara’ımızda yeni kavuşmanın iftiharını yaşadığımız Ahmed Hamdi Akseki Camimizi dolduran aziz kardeşlerim! Ekranları başlarında bizleri izleyen çok kıymetli kardeşlerim,

Öncelikle sözlerime başlarken hepinizi Allah’ın selamı ile selamlıyorum. Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi, feyzi, fazileti hepinizin hepimizin üzerine olsun.

Sözlerimin başında bu ulvi kandilin ebediyen gök kubbemizi ve gönül dünyamızı aydınlatmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Yüreklerimizde bu kandiller ebedi bir diriliş olsun, ebedi bir muştı olarak kalsın. Gönüllerimize yüreklerimize sevgi barış ve huzur getirsin. Kandilleriniz mübarek olsun.

İdrak edeceğimiz Miraç Kandilinin bütün yaratılmışlara, yediden yetmiş bütün milletimize, İslam ümmetine ve tüm insanlığa hayır, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, bütün müminlerin bu aydınlık gecelerini tebrik ediyorum.

Çok kıymetli kardeşlerim!

Sevgili Peygamberimizin (sas) insanlığı İslâm’a davet sürecinin en zor yıllarında bir yıl var ki biz o yıla “senetü’l-hazen” diyoruz, “hüzün yılı.” Çünkü Sevgili Peygamberimiz o sene en büyük hamisi, yardımcısı, müminlerin annesi Hazreti Hatice Validemizi kaybetmişti. “Senetü’l-hazen” denilmişti çünkü o yıl yine büyük hamisi Hazreti Ali (kerremellahu vechehu)’nun babası amcası Ebu Talib’i kaybetmişti. Mekke’den bir çıkış yolu arıyordu. Taif’i ziyaret etti. Ama Taif’ten taşlanarak gönderildi. İşte böyle bir hüznü ortamda Yüce Rabbimiz sevgili Peygamberimizi içinde, pek çok ilahi hikmet ve bereketi bulunduran manevi bir yolculuğa çıkardı. Bu kutlu yolculuk, İsrâ suresinin ilk ayetlerinde rabbimiz, “*kulu*

Muhammed Mustafa'yı bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürdüğünü, Mescid-i Aksa'nın etrafında bereketli ayetleri müşahede etme lütfunu bahsettiğini" ifade eder.

Miraç her şeyden önce yücelme ve yükselme yollarının yegane sahibinin Yüce Allah olduğunu gösteren büyük bir mucizedir.

Miraç, bir arınma ve bir yükseliştir.

Miraç, fiziğin metafiziğe, beden ruha, ruhun sahibine, kulun Allah'a yükselişidir.

Miraç, beşerîlikten insanlığa yükseliştir. Kullar bu yükselişi tıpkı Resûl-i Ekrem (sas) gibi ancak Allah'ın rızasına nail olmakla yerine getirebileceklerini bilirler.

Kardeşlerim!

Sevgili Peygamberimizin Miracı Kur'an-ı Kerim'de O'nun hadislerinde en güzel bir şekilde anlatılır. Ancak bugün biz Miraç Kandilini bu çağımıza nasıl getirebiliriz? Ya bizim miracımız nasıl olmalı? Biz nasıl miraca çıkabiliriz? Her şeyden önce bizim miracımız kendi kalbimizin semasına yapabileceğimiz bir miraçtır.

Hadis kitapları Sevgili Peygamberimizin miraca gideren Burak ve Refref adlı manevi binitlerle yükseldiğini anlatırlar. Ya bizim Buraklarımız ya bizim refreflerimiz?

Bizim Buraklarımız da var, refreflerimiz de. Buraklarımız sadık ve samimi imandır. Bizim refrefimiz ibadetlerimizdir, taatlerimizdir. Bizi miraca götüren Burakımız ihlas ve takvamızdır. Bizi Allah'a götürecek Refrefimiz güzel ahlakımızdır, hayırlarımızdır, hasenatımızdır, Hak'tan ve hakikatten ayrılmamaktır. Bizim Burakımız bizi gönlümüzün semasına miraca götürecek Refrefimiz, bizi kalbimizin semasına götürecek binitimiz, doğruluktur, dürüstlüktür, adalettir, sevgidir, merhamettir, kardeşliktir, bütün mahlukata karşı şefkatli olmaktır. Biz bunlarla birlikte kendi gönül dünyamızın semasına her an miraca çıkabiliriz. Ve elbette en büyük miracımız Miraç'tan hediye gelen namazımızdır.

Aziz kardeşlerim,

Peygamber Efendimiz (sas), miraçtan üç büyük hediye ile döndü.

Birinci hediyesi, namazdır.

İkinci hediyesi, Bakara suresinin son iki ayetidir.

Bu mübarek kandil gecesinde hepinizden istirham ediyorum. Ekranları karşısında bizi izleyen bütün kardeşlerimiz şimdi hemen bu konuşma biter bitmez bir taraftan kulaklarımız mevlid-i şerifi dinlerken bir taraftan da Kur'an-ı Kerim'in mealini alalım, bir tefsirini alalım. Resul-ü Ekrem (sav)'in Miraç'tan bütün insanlığa hediye olarak getirdiği Bakar Suresi'nin son iki ayetini mealıyla, tefsiriyle birlikte okuyalım. Çünkü bu ayetlerde iman esaslarımız var. Bu ayetlerde İslam'ın evrenselliği var. "Biz peygamberler arasında ayırım yapmayız." diyerek Tevhid'i getiren bütün

peygamberlerin İslam peygamberi olduklarına dair ilan var. Bu ayetlerde yüksek sorumluluklarımız ve zaaflarımız birlikte anlatılır. Buna göre "Hiç kimse gücünün yetmeyeceği yükten sorumlu değildir" Mümine bireysel sorumluluğun sınırları gösterilir. Ancak "gücümüzün yettiği şeylerden sorumlu olduğumuzu", yine bu ayetlerden anlarız.

Kendimizi düzeltmekten sorumluyuz.

Helal kazançtan sorumluyuz.

Çocuk çocuğumuza helal lokma yedirmekten sorumluyuz.

Komşularımıza ve çevremize karşı sorumluyuz.

Milletimize, vatanımıza, tarihimize ve kültürümüze karşı sorumluyuz.

Kullandığımız her şeyden, istifade ettiğimiz her nimetten sorumluyuz.

Miraç müjdesi ayetleri, bize sorumluluğumuzun ufuklarını gösteriyor.

Sonra Resuller arasında bir fark olmadığını, bir fark gözetilmediğini, Tevhid elçilerinin ortak misyonunu evren ve ideal bir hedef olarak önümüze koyuyor.

Kardeşlerim,

İç huzurumuzun, muhabbet ve kardeşliğimizin biraz zedelenmeye başladığı; öfke, kibir ve gururla köpüren nefislerimizin duygularımıza, vicdanlarımıza hükmettiği; akl-ı selimin, sağduyunun sesini yeteri kadar duyuramadığı; bilerek ya da bilmeyerek birbirimizi incittiğimiz; öfkelerimizin sokaklara, meydanlara taşıdığı şu hüznü günlerde bir hazık hekim gibi, bir şifa reçetesi olarak imdadımıza yetişen, ruhumuzu serinleten mübarek Miraç Kandili'mizi başımıza tac edelim. İlahi müjdelerle, bağış ve lütuflarla, ikram ve ihsanlarla gelen bu güzel kandili sevgiyle, hasretle ve özlemlerle doya doya kutlayalım.

Miraç Kandili vesilesiyle hatırlatmak isterim ki tarih boyunca bizler farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul eden bir medeniyetin çocuklarıyız. Ve her zamankinden daha fazla birbirimize karşı hoş görülmemiz olmalı. Kalplerimizi, gönüllerimizi birbirine açmalıyız. Birbirimizle daha çok konuşmalıyız. Birbirimizi daha çok dinlemeli, daha çok anlamaya çalışmalıyız; ama Cenab-ı Hakk'ın verdiği vasıtalarla. Dille, kalple, akılla birbirimizle konuşalım. Taşla, sopayla, gazla, bombayla değil. Allah'ın bize beyan aracı olarak verdiği bir dil nimeti var. Hele hele bütün dillerin tercümanı olan bir gönül var ve akıl var. Bu büyük vasıtalarla birbirimizle konuşalım.

Bugün Mirac-ı Nebi'nin sırrına vakıf olmanın yollarından biri de ibadet ve taatimizi bu gecenin hürmetine gerçekleştirirken salih, sadık ve halis birer mümin olmanın yollarına vasil olmaktır. Başkaları için ne ifade ettiğimizi bugün yeniden düşünelim. Kimi neden incittik, acaba incittiğimiz gönüller var mıdır? Her birimiz bunun üzerinde düşünmeliyiz. Kimleri duasına muhtaç olduğumuz üzerinde düşünelim. Hangi kötülüklerden Allah'a sığınmamız gerektiği konusunda alnımızı

secdelerden kaldırmadan kendimizi sorgulayalım, kendimizi hesaba çekelim.

Bugün Mirac-ı Nebi'ye hürmeten kırılan kalpleri onaralım, kırık hiçbir kalp kalmasın bu ülkede ve diyar-ı İslam'da. Yıkılan köprüleri yeniden kuralım, çünkü yeryüzünde en büyük köprüler gönüller arasında kurulan sevgi şefkat ve merhamet köprüleridir. Kaybettiklerimizin peşine düşelim. Ve hep birlikte ismini İsra ve Miraç hadisesinden alan Kur'an-ı Kerim'in İsra suresinde yer alan Miraç değerlerine kulak asalım.

Ve Miraç değerleri ile sözlerimi bitiriyorum. İsra Suresi'nde on bir tane büyük Miraç değerleri bizi kalbimizin semasına, Miraç'a götürecek büyük değerler nakledilir. Madde madde sadece zikrediyordum.

1. Allah'ın varlığı ve birliğine inanmak, yalnızca O'na ibadet etmek, O'nun dışında kimseye kul olmamak,
2. Ana babaya iyi davranmak, onlara 'öf' bile dememek,
3. Akrabaya, yolda kalana ve yoksula yardım etmek,
4. Harcamalarda dengeli davranmak, saçıp savurmamak, israftan kaçınmak,
5. Yoksulluk korkusuyla çocukları öldürmeye teşebbüs etmemek, nesilleri kurutmamak,
6. Zinaya yaklaşmamak,
7. Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı cana kıymamak,
8. Yetimlerin mallarını koruyup gözetmek ve geliştirmek,
9. Ölçüde ve tartıda hile yapmamak, haksız kazançtan şiddetle sakınmak,
10. Hakkında bilgi sahibi olmadığımız herhangi bir konuda hüküm vermemek, bilgisizce değerlendirmelerden uzak durmak,
11. Kibirilenmemek ve böbürlenmemek.

Resulüllah, miracıyla ruhlarımızı yükseltti. O'na binler salat-u selâm olsun.

Sözlerime miraç hediyesi ayetlerde geçen bir dua ile son vermek istiyorum: *"Ey Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin ağır yükleri yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Ey Rabbimiz! Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sen bizim Mevlamızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bizlere yardım eyle."*

*Miraç Kandili Konuşması, 05.06.2013