

Bizim miracımız*

Bizleri bir Miracı Nebi'ye daha kavuşturan Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bugün İsra ve Miracının o büyük yolculuğunun sene-i devriyesini yaşadığımız sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Selleme salat ve selam olsun.

Beştepe Millet Camii'sinin kubbesinin altını kalplerinde imanla dolduran aziz kardeşlerim, mümin ve mümine kardeşlerim, sevgili gençler, gözümüzün nuru, kalbimizin süruru olan, camilerimizin sevinci, neşesi, süsü olan sevgili çocuklar; Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun.

Miracınız mübarek olsun. Mirac'ın hem milletimiz, hem İslam ümmeti, hem de bütün insanlığın yeniden yücelmesine, yükselmesine vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.

Mirac-ı Nebi, ümmetin Miraç'ına vesile olsun. Mirac-ı Nebi, esfeli safiline düşmüş insanlığın yeniden ala-yı illiğine, yücelerin yücesine çıkmasına vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.

Aziz kardeşlerim,

Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa'nın (sas) İslam davetinin en zor zamanlarında, tarihçilerin "senetü'l-hazen: hüzün yılı" diye adlandırdığı bir zaman diliminde Resulü Ekrem'in önce en büyük destekçisi, büyük yol arkadaşı, ilk mümine Hatice Validemizi, ümmetin validesini kaybetmişti. Sonra en büyük hamilerinden Ebu Talib vefat etmişti, Taif'i ziyaret etmiş ve orada taşlanarak kovulmuştu. İşte böyle hüzünlü bir zamanda, Ümmü Hani'nin evinden Cenabı Hakk'ın kulu Muhammed Mustafa'yı (sas) bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya ve oradan da sonsuzluğa Yüce Rabbimizin ayetlerini, azametini ve kudretini müşahede etmek için çıktığı yolculuğun adıdır İsra ve Miraç.

İsra, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yaptığı muhteşem gece yolculuğu, Miraç ise fizik aleminin ötesine Rabbimizin kudretini, azametini, ayetlerini müşahede etmek için sonsuzluğa davet edilerek yücelere uruc etmesidir.

Kitabımız Kur'an-ı Kerim bu konuya müstakil bir sureye isim olarak vermiştir. İsra Suresinin ilk ayetinde bu hakikatleri şu şekilde ifade buyurmuştur: "Kulu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götürerek ona ayetlerini, mucizelerini göstermek için götüren Rabbimiz her türlü noksanlıktan, her türlü eksiklikten münezzehtir."

Aziz kardeşlerim,

Mirac-ı Nebi'de, çok büyük dersler ve ibretler vardır. Kur'an'ın, İslam'ın tarihinde, Muhammed Mustafa'nın (sas) hayatında çok önemlidir. Ancak Miraç bizim için, kıyamet sabahına kadar her mümin için de çok önemlidir.

Öyleyse bugün bize düşen, Miraç'tan alacağımız derslerdir. Miraç'ın nasıl yapıldığına, İsra yolculuğunun nasıl gerçekleştiğine, Miraç'ın ruhen mi, beden mi yapıldığı tartışmalarına asla girmeden Sıddık-ı Ekber tavrıyla, Ebubekir Sıddık'ı siddikiyet mertebesine ulaştıran o yüksek tasdik ile, "iman ettik ve tasdik ettik" diyerek Miraç'tan alacağımız dersler üzerinde yoğunlaşmalıyız. İşte bugün Miraç'tan alacağımız büyük dersleri kısaca özetlemeye çalışacağım.

Aziz kardeşlerim,

Miraç bize, yücelmenin ve yükselmenin yollarını gösteren bir mucizedir. Bu yükselme ve yücelmenin Rabbimizin yolundan geçtiğini, Allah'a kul olmaktan geçtiğini ilan eden büyük bir mucizedir. Miraç, fizik alemden metafizik aleme, bedenden ruha, kulun Rabbine ve beşer olmaktan insan olmaya yükselmektir. Bugün Miraç'tan alacağımız en büyük ders, kalbin miracı üzerinde durmak. Önce yüreklerimizin semasında nasıl yükselebiliriz, nasıl yücelebiliriz, Miraç'tan alacağımız dersler bunlardır.

Aziz kardeşlerim, mümin ve mümine kardeşlerim,

İsra Suresi'nde Yüce Rabbimizin Miraç değerleri olarak adlandırabileceğimiz ilahi prensipler vardır. Şimdi bir kardeşiniz olarak hem sizlerden, hem de ekranları başında bizi izleyen bütün kardeşlerimizden bir istirhamım var. Miraç Kandilini değerlendirmek mi istiyoruz? O zaman şimdi hemen evimizde, eşlerimizle, çocuklarımızla, komşularımızla sohbet halkısında hani oturuyoruz ya, bir Kur'an-ı Kerim'i isteyelim, İsra Suresini açalım ve orada bizi miraca, bizi yüceler katına çıkaracak 16 ilahi prensibi birlikte okuyalım.

İsra Suresini açtığımızda, ilk ayet İsradan bahseder, ancak 22'nci ayetten 38'inci ayete kadar insanlığı esfel-i safilinden kurtarıp ala-yı illiyine, yüceler yücesine yükseltecek Miraç değerlerini, Miraç'ın evrensel ilahi prensiplerini oradan okuyabiliriz. Ben sadece küçük başlıklar halinde zikredeyim, ama istirhamım, herkes evinde, sizler de lütfen evinize gittiğinizde eşiniz ve çocuklarınızla Kur'an-ı Hakim'i, Allah'ın her birimize gönderdiği bu muhteşem Kitabın İsra Suresini açalım ve 22'nci ayet ile 38'inci ayet arasındaki o yüksek Miraç değerlerini, ilahi prensipleri okuyalım.

- Sakın Allah'tan başka ilah edinmeyin, Allah'a şirk koşmayın. Sakın Allah'tan başka bir varlığa ibadet etmeyin, asla Allah'tan başkasına kul ve köle olmayın.
- Annenize, babanıza iyi bir evlat olun, asla onlara öf bile demeyin, onları hayatınız boyunca bir kez dahi olsa azarlamayın.
- Yakınlarındaki insanların hakkına, hukukuna riayet edin, kimsenin hukukuna tecavüz etmeyin.
- Fakirin, miskin hakkını unutmayın, sizin servetinizde onların hakkı vardır.
- Yolda kalmış muhacirleri unutmayın, onlara sahip çıkın.
- Sakın israf yapmayın, saçıp savurmayın, Allah'ın nimetini boşa harcamayın.
- Cimrilik yapmayın, cömert olun.
- Rızkınıza ortak olacak diye rızık endişesiyle evlatlarınızı daha anne karnındayken katletmeye kalkışmayınız.
- Sakın zinaya yaklaşmayın.
- Sakın Allah'ın haram kıldığı canı almaya, bir insanı öldürmeye kalkışmayın.
- Yetim malına elinizi uzatmayın.
- Verdiğiniz sözlere, anlaşmalarınıza sadık kalın, ahde vefa gösterin.
- Ölçtüğünüz zaman adil olun, yanlış yapmayın, doğru ölçün. Tartarken yanlış yapmayın, hile-hurda yapmayın, sağlam tartın.
- Bilginiz olmadığı konuların peşine düşmeyin, çünkü gözleriniz, kulaklarınız, kalpleriniz bundan büyük bir sorumluluk sahibidir.
- Yeryüzünde böbürlenerek yürümemeyin, kibirlenmeyin, gururlanmayın, kibirlenirseniz, yücelemezseniz. Kibirli olanı Allah alçaltır. Mütevazı olursanız Allah sizi yüceltir.

Aziz kardeşlerim,

İşte bunlar aynı zamanda Hazret-i Musa'ya verilen 10 emirdir, aynı zamanda Hazret-i İsa'nın dağdaki vaazında tek tek işaret ettiği, bütün peygamberlerin yükselme değeri olarak insanlığa getirdiği yüce değerlerdir. Onun için eğer Miraç gecesini güzel bir şekilde ihya etmeyi düşünüyorsak, tekrar istirham ediyorum, İsra Suresi'ni açalım, 22'nci ile 38'inci ayet arasını ailece bir ders halkası kurarak, bir tefsir kitabından, Kur'an-ı Hakim'den okuyalım, bunlar bizi Miraç'a yükseltecek yüce değerlerdir.

Aziz kardeşlerim,

Sevgili Peygamberimizin Miraç'tan getirdiği 3 değer daha var, onları da zikrederek sözlerimi bitiriyorum, sizler bunları çok iyi biliyorsunuz.

Resulü Ekrem (sas) Miraç'tan insanlığa 3 büyük hediye getirdi.

Birinci büyük hediye; her müminin miraca çıkmasına vesile olan hediyedir. Bu hediyeyle, herkes Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa gibi miraca günde 5 defa çıkma imkanına sahip

oluyor. O da namazdır. 5 vakit namaz Rabbimizin Miraç'tan insanlığa getirdiği hediyedir. Bunun için namaz müminin miracıdır.

Namazda tahiyyata oturuyorsunuz ya, orada bir dua okuyorsunuz, hepiniz biliyorsunuz onu. Ne diyorsunuz? "Et-tahiyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât: Bütün güzellikler, bütün selamlar, bütün iyilikler, dille, kalple, amelle yapılan bütün güzellikler ve bütün selamlar sadece Allah içindir." Kim nerede söyledi bu sözü? Hazreti Resul-i Kibriya Muhammed Mustafa, Miraç'ta Rabbimiz ile O'nun yüce huzuruna vardığında verdiği selamdır bu. Ama Cenab-ı Hakk Habibine cevap verdi; "Esselâmü aleyke eyyühe'n-Nebiyyü: selam senin üzerine olsun ey Nebi." Allah Resülü bu muhteşem selamlaşmada sizi unutmadı, ne dedi? "Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhi's-sâlihîn: bu selam kıyamete kadar gelecek olan senin bütün salih kullarının üzerine de olsun" dedi. Bu muhteşem selamlaşmayı duyan, işiten Allah'ın melekleri yüksek bir sesle ne dedi? Var mısınız, şöyle hep beraber söyleyelim: "Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasûlühü." Ama kubbe çınlamadı, bir daha, "Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasûlühü."

Bu selamlaşmayı, namaz müminin miracı olduğu için namazımızda her tahiyyatımızda tekrarlarız. Tahiyyat ne demektir? Selamlaşma demektir. Kimle selamlaşıyorsunuz? Allah'la selamlaşıyorsunuz. Aziz gençler, ne olursunuz kendinizi bu büyük nimetten asla mahrum etmeyiniz. Miraç'ın birinci hediyesi budur.

İkinci hediyesi, namazda okuduğum Bakara Suresinin son 2 ayeti. Son iki ayette iki büyük mesaj var.

Birisi; İslam'ın evrenselliğini gösterir. Biz Müslümanlar peygamberler arasında ayırım yapmayız, Adem'e de inanırız, Nuh'a da iman ederiz, Musa'ya da iman ederiz, İbrahim'e de iman ederiz, İsa'ya da iman ederiz, Allah'ın yeryüzüne gönderdiği bütün peygamberlere iman ederiz ve peygamberin hatemi Muhammed Mustafa'ya da kıyamet sabahına kadar iman ederiz. Allahın selamı hepsinin üzerine olsun. İslam'ın evrenselliğini ifade eden büyük mesaj. İkinci büyük mesaj ise, sorumluluklarımızla ilgili. Allah insana çekemeyeceği sorumlulukları yüklemeyiz. Ama yüklenebileceğimiz sorumlulukları da hatırlatıyor bu ayet. Nedir yüklenebileceğimiz sorumluluklar? İyi bir insan olmak, iyi bir kul olmak, iyi bir baba olmak, iyi bir eş olmak, iyi bir arkadaş olmak, iyi bir dost olmak, yeryüzünde hakkı savunmak, adaleti gerçekleştirmek, bunlar da Resul-i Ekrem'in bize Miraç'tan getirdiği hediyeler.

Üçüncü hediye, müminin ebedi kurtuluş müjdesidir. Bir insan ki Allah'a asla şirk koşmamış, Allah'tan başkasına kul ve köle olmamış ve iman üzere yaşamış, istikamet üzere yaşamış, ebedi özgürlüğüne kavuşacak ve ahirette de ebedi kurtuluşa ulaşacak, Cennet ve cemaliyle müşerref olacak, Resul-i Ekrem'in (sas) getirdiği müjdedir bu.

Aziz kardeşlerim, sevgili gençler,

Bu tür ibadetlerimiz, bu tür büyük değerlerimiz zaman zaman sosyal medya marifetiyle tartışma konusu yapıyor. O tartışmalara asla kulak vermeyin, bunlar bizim muhteşem değerlerimiz, bunları kimseye tartışmayın.

Sıddık-ı Ekber gibi olun. Hani geldiler Hazreti Ebubekir Sıddık'a, sordular; senin arkadaş ne iddia ediyor biliyor musunuz, dediler? Bir gecede Mescid-i Aksa'ya gittiğini, oradan da semalara uruç ettiğini iddia ediyor, düşünüyor musun? Hazret-i Ebubekir dedi ki, bunu kim söylüyor size, bunu Muhammed Mustafa söyledi mi? Evet, söyledi, dediler. Vallahi o söylediyse ben şek, şüphesiz iman ettim, tasdik ediyorum, dedi. Mümin böyledir, tasdik edecek. Bu, asla hiçbir konuyu sormayacağınız, sorgulamayacağımız anlamına gelmez. Ama küçücük akıl ve idrak ile Allah'ın insanlığa bildirdiği bu yüce değerleri tartışma konusu yapmak yerine, bu Miraç'tan biz nasıl istifade ederiz mümin olarak ve biz nasıl kalbimizin semasına miraca çıkarız, bizi esfel-i safilinden ala-yı illiyine götürececek yüce miraç değerleri nelerdir, Kur'an-ı Hakim'i açar onu okuruz, Muhammed Mustafa'nın (sas) getirdiği mesajları

okuruz ve böylece Miraç'ı tarihte yaşanmış olağanüstü bir mucize olmanın da ötesinde her müminin hayatına yücelikler katan bir mucizeye dönüştürebiliriz.

Sözlerimi yine bir Miraç hediyesi olan bir duayla bitiriyorum. Rabbimiz orada bize ne güzel dualar öğretiyor:

Rabbimiz, eğer unutursak, hata edersek bizi sorumlu tutma Allah'ım.

Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin yükleri bize yükleme.

Rabbimiz, çekemeyeceğimiz yükleri bize yükleme, katlanamayacağımız musibetlere bizleri maruz bırakma.

Allah'ım ve İslam ümmetini içine girdiği bu girdaptan kurtararak yeniden izzet içerisinde ümmet olarak miraca çıkmayı bizleri nasip eyle.

Bizleri affeyle Allah'ım.

Bize mağfiret et Allah'ım.

Bize merhamet et Allah'ım.

Sen bizim Mevla'mızısın.

İnkarcı topluluklara karşı sen bizleri muzaffer eyle Allah'ım.

Ve son söz: Bugün aynı zamanda 23 Nisan. Yeryüzündeki bütün masum çocuklara dua edelim. Yeryüzündeki masum çocuklar biz büyüklerin savaşlarından, şiddetinden, terörden büyük zulme maruz kalıyor. İslam inancına göre her çocuk Müslümandır, her çocuk İslam fitratına sahiptir, Allah'ım zulme maruz kalan bütün çocukların imdadına kavuşmayı bizlere nasip ve müyesser eylesin.

Ayrıca, bu cami gazi bir cami. 15 Temmuz'da nice vatan evladı bu camiye girdi, burada secde-i Rahman'a vardı, Allah'a secdesini yaptı, sonra dışarı çıktı, canını verdi. Onlara Cenabı Hakk rahmet eylesin. Onların şahsında bu toprakları vatan kıldığımız günden bugüne kadar can veren bütün şehedaya Allah rahmet eylesin.

Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Amin, amin.

*Miraç Kandili Konuşması, Millet Camii, Ankara, 23.04.2017