

Kadir gecesi neden değerlidir?*

Kadir Gecesi, bize Kur'an'ı getirdiği için bin aydan daha hayırlıdır. Çünkü insanlık, bu gecede değer buldu. Çünkü yaratıcımız, bu gecede tenezzül buyurarak insanlığa vahyetti.

İçinde yaşadığımız bu geceyi anlatmak için Kur'an-ı Kerim'de müstakil bir sure var; Kadir suresi. Yüce Rabbimiz, bu surenin ilk ayet-i kerimesinde bize, gecenin değerinin kaynağını aktarıyor. Bu gece herhangi bir gece olduğu için değerli değildir. Bu gece, içinde meydana gelen büyük bir hadiseden dolayı mukaddestir. Yüce Rabbimiz 'Biz Kur'anı Kadir Gecesi'nde indirdik.' buyuruyor. Bu gece işte tam da bu sebeple, bize Kur'an'ımızı getirdiği için yücedir; onun için bin aydan daha hayırlıdır.

Zaman ve mekân bizatihi değerli değildir. Zamanlar ve mekânlar, içinde yaşanan büyük hadiselerle değer kazanırlar. İşte Kadir Gecesi de, bize Kur'an'ı getirdiği için değerlidir. 'Kadir', 'değer', 'kıymet' ve 'şeref' demektir. Çünkü insanlık bu gecede değer bulmuştur; şeref bulmuştur. Rabbimiz bu gecede tenezzül buyurarak insanlığa vahyetmiş, insana kıymetini bildirmiştir. Kur'an gelmeden insanlar, insanın değerini kaybetmişti. Varoluşun anlamı kaybolmuştu. İnsanlar hayatın nihai gayesini kaybetmişti. İşte vahiy ve Kur'an, böyle bir zamanda gelmiş, insana değer ve şeref katmıştır. Rabbimiz Kur'an'la birlikte insanı şereflemiştir.

Bir kitap düşünün ki, geldi ve insana insanın değerini anlattı. Bir kitap düşünün ki, geldi ve insana kâinatın başıboş yaratılmadığını söyledi. İnsanın yeryüzünde Allah'ın halifesi olduğunu, insanın yaratıcısına ve Rabbine muhatap olmak üzere gönderildiğini bildirdi. Bir kitap düşünün ki, geldi ve hakkı anlattı, hakikati, adaleti, ahlakı, erdemi fazileti.. İyilik ve kötülüğü fark etmemizi; güzelliği ve çirkinliği; hayrı ve şerri birbirinden ayırt etmemizi sağladı. Bir kitap düşünün ki, geldi ve bize akletmemizi, Allah'ın verdiği akıl nimetini çok iyi kullanmamızı emretti. Rabbimizle olan ilişkilerimizi düzeltti. Annemizle, babamızla, kardeşimizle, dostumuzla, komşumuzla, arkadaşımızla ve bütün insanlarla ilişkilerimizi onardı. Bir kitap düşünün ki, geldi ve tabiatla, kâinatla, eşya ile ilişkilerimizi düzene koydu. Kalbimize rahmet getirdi, yüreğimize şefkati yerleştirdi, yeryüzündeki bütün mahlûkata karşı merhametli olmayı öğretti. Bütün insanlara karşı şefkatli olmayı emretti. Bir kitap düşünün ki, geldi ve Mekke adındaki küçük bir kasabayı 'Şehirlerin anası' yaptı. Abdullah'ın yetimini, Ebu Talip'in öksüzü Muhammed'i (sas) peygamberlerin efendisine

dönüştürdü. Bir kitap düşünün ki, geldi ve yeryüzünün en bedevi toplumundan medeni bir toplum oluşturdu. Bütün insanlığa adaleti emretti. Kadir Gecesi, bize işte böyle bir kitabı getirdi. Onun için Kadir Gecesi'nin kadri yücedir. Onun için Kadir Gecesi, bizim için çok değerli, çok kıymetlidir. Yüce Peygamberimiz (sas) buyururlar ki: "Bir kalp ki orada Kuran yoktur o kalp harabedir; bir ev ki içinde Kur'an okunmaz, orası harabedir. Bir kalbe Kur'an girdiği zaman orası mamur olur, bir eve Kur'an girdiği zaman Kur'an o evi imar eder." 14 asır önce Kuran geldiğinde nasıl bütün insanlığa değer kattıysa, bütün insanların şerefini nasıl yükselttiyse sizin de kalbinize Kuran girdiği zaman sizi yüceltir.

Eğer Kur'an gelmeseydi belki de varlık ve yaratılış, sadece bir tilsimden, sadece bireyden ibaret olarak kabul edilecekti. Kur'an-ı Kerim, sadece bizim ufkumuzda değil, tüm insanlığın ufkunda bir sıçrama meydana getirmiştir. Onun için yeryüzünde Kur'an'ın rahmet mesajından nasibini almayan hiç kimse yoktur. Sadece Müslümanlar değil, iman etmeyenler dahi Kur'an'dan nasipdâr olmuşlardır. Kur'an gelmiş, kadın ve erkeğin Allah'a eşit muhatap iki varlık olduğunu söylemiştir. Kur'an gelmiş, insanın doğuştan temel haklara sahip olduğunu ifade etmiştir. Yeryüzünde hiç kimsenin kimseye köle olmayacağını ilan etmiştir. Hiç kimsenin bir başkasının boyunduruğunda yaşamaması gerektiğini haykırmıştır. İnsana ve tüm insanlığa şerefini ve haysiyetini bildirmiştir.

İşte böylesine önemli bir gece olan Kadir Gecesi'nde yapacağımız en önemli şey, Kur'an'ı hayatımıza aktarmaktır. Kur'an-ı Azîmuşşan on dört asır önce Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa (sas)'nın kalbine nazil olduğunda nasıl ki zamana bin kat değer kattı, biz de Kur'an'ı Kerim'in, kalbimizin semasına nazil olmasını sağladığımız takdirde yeryüzünde yaratıcının bizden istediği o asıl gayeyi gerçekleştirmiş oluruz. Kadir Gecesi'nin asıl hikmetlerinden biri budur. Kadir Gecesi'nin ve Kur'an'ın kıymetini bilmezsek Kadir Gecesi'ni asla ihya emiş olamayız.

Kur'an'a değer vermek, üç aşamada gerçekleşir. Birincisi, Kur'an'ı okumaktır. Yaratıcımızdan her birimize gelmiş özel bir mektup düşününüz. Muhammed İkbâl'in dediği gibi, Kur'an'ı okurken onu kalbimize Cebrail tarafından yeni nazil oluyormuş gibi okumalıyız. Kur'an okumasını bilmeyen hiç kimse kalmamalı, herkes Kur'an'ı okumalıdır. Allah'ın bize verdiği ömrün on beş gününü yaratıcımızın her birimize gönderdiği o kitabı okumayı öğrenmeye ayırmıyorsak büyük bir kayıp içerisindeyiz demektir. İkincisi, Kur'an'ın asıl gayesi olan, onu anlamaya çalışmaktır. Günde beş defa namaz kılan bir kardeşimiz lütfedip de Fatiha'nın manasını anlamak için çaba sarf etmezse yine büyük bir kayıp içerisinde demektir. Halbuki Fatiha, bizim Rabbimizle diyalogumuzdur. Fatiha'yı okuyan, Allah'la

konuşur. Onun için ikinci görevimiz, Kur'an'ı anlamak olmalıdır. Üçüncüsü de Kur'an'ı yaşamaya çalışmaktır. Onun hak dediklerine hak, batıl dediklerine de batıl demektir. Kur'an ahlakıyla ahlaklanmak, Kur'an'ın yüreğimize yerleştirmek istediği şefkat ve merhametin yüreğimize yerleşmesini sağlamaktır.

Demek ki Kadir Gecesi'ni ihya etmenin yolu, Kur'an'a değer vermekten geçiyor. Bunları yaptığımızda her gecemiz bin aydan hayırlı, her gecemiz Kadir Gecesi olur.

Yüce Rabbimiz her geleni Hızır, her geceyi Kadir bilenlerden eylesin. Yüce Rabbimiz kadrimizi Kur'an'la yüceltsin.

Amin, amin.

***Kahramanmaraş Abdülhamit Han Camii Vaazı, Kadir Gecesi,
14/08/2012**