

BERATIN ÜÇ ANLAMINI*

Aziz ve Muhterem Müminler!

Kerim Kitabımız Kur'an'ı Kerim, sayısız ayetlerde insanoğlunun var oluş gayesini, hayatın nihai anlamını ortaya koyar. Bunlardan bir ayet var ki bu ayet müstakil eserlere vücut vermiş, pek çok İslam Filozofuna, pek çok İslam Bilginine ilham kaynağı olmuştur. Hutbemizin başında okuduğum ayette Yüce Rabbimiz, Hazreti Salih'in ağzından bütün insanlığa yaratılış gayesini iki kelimelik bir cümle ile şöyle izah eder: "O Allah sizi yeryüzünden yarattı ve sizden yeryüzünü imar etmenizi istedi." Bu ayete göre varlık sebeplerimizden birisi, yaratılış gayelerimizden birisi yeryüzünü imar etmek. Sadece çevremizi, sadece kentimizi, şehrimizi, beldemizi değil bütün bir kainatı, bütün yeryüzünü imar etmek insanlığın yaratılış gayeleri arasında ifade edilmiştir.

İnsanoğluna yeryüzünde yaşamak için verilen kısa süreye de ömür adı verilmiştir. Ömür ile imar aynı kökten gelir. Zira Yaraticımız bize ömrümüzü yeryüzünü imar etmek için vermiştir. İmarla geçmeyen ömür, yeryüzünü mamur etmekle geçmeyen ömür, ömür sayılmamıştır. Bu sebeple Resulü Ekrem (SAV) hutbemizin başında okuduğum hadisi şerifte "İnsanoğlu Kıyamet Günü'nde beş şeyden sorulmadıkça adım atamaz. Ömrünü nerede geçirdin, gençliğini nerede tükettin, ilminle ne amel ettin, malını nereden kazandın, malını nereye harcadın?" Bu hadiste ve pek çok hadisi şerifte Yüce Rabbimiz'in bize yeryüzünde verdiği süre hakkında, ömür hakkında soracak. Ömrümüzü ne derece imar ile ömrümüzü ne derece mamur etmek ile geçirip geçirmediğimiz sorgulanacaktır.

Farabimiz, Erdemliler Şehrini imar ederken ilhamını bu ayetten alacaktır. İbn-i Haldun'umuz İslam Medeniyeti'ni "umran" kavramı üzerine inşa ederken, ilhamını bu ayetten almıştır. Ancak bütün müfessirler, İslam Bilginleri bu ayeti tefsir ederlerken şuna işaret ederler. "Kalbini imar edemeyenler, yüreklerini tamir edemeyenler, ruhlarını mamur edemeyenler; şehirleri, beldeleri ve yeryüzünü de imar edemezler."

Kardeşlerim!

Tarih bize göstermiştir ki hiçbir millet sadece siyasi kudretle, sadece maddi refahla, sadece teknolojik üstünlükle abat olmamıştır. Abat olmak için bütün insanların önce yüreklerini imar etmeleri, sonra da yeryüzünü mamur etmeleri gerekir. Tam da gönüllerimizi imar etmenin mevsimini yaşıyoruz.

Bu gece Berat Kandili. Berat Kandili, üç ayların tam ortası. Ramazan'ı Şerif'e kavuşuyoruz. Bu mübarek günlerde ruhlarımızı, gönül dünyalarımızı imar etmeye çalışalım. Her sene idrak ettiğimiz Berat Kandili bize üç şeyi öğretmeye gelir.

Birincisi; her türlü kötülükten, şerden, haksızlıktan ve adaletsizlikten uzak olmayı, onlardan teberrâ etmeyi, onlardan beri olmayı öğretir.

İkincisi; Berat Kandili aynı zamanda bize sadece Yaraticımız'ın affına sığınmayı öğretmez. Aynı zamanda kendimize, ailemize, dostlarımıza, kardeşlerimize, din kardeşlerimize, yaratılışta kardeşlerimize, bütün insanlığa, bütün kainata karşı affedici olmayı, bağışlayıcı olmayı, onarıcı olmayı öğretir.

Berat Kandili'nin bize öğrettiği üçüncü husus; özgürlüktür. Her türlü tutkudan, her türlü arzudan, istekten, arzularımızın ve isteklerimizin esiri ve kölesi olmaktan kurtularak, gerçek hürriyeti tatmayı öğretir bize.

Yüce Rabbimiz, Berat Kandili'ni beraatımıza vesile kılsın. Berat Kandili'nin milletimize, İslam Alemi'ne ve bütün insanlığa barış, huzur, kardeşlik, hayır ve bereket getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.

Berat Kandili, dün Silvan'da şehit verdiğimiz şehit kardeşlerimizin de ebediyen beraatına vesile olsun.

***Berat Hutbesi, Süleymaniye Camii, 15/07/2011**